

Sai Baba

Den indiske självutnämnde guden Sai Baba har fått en del anhängare även i Sverige. Från Sathya Sai Center i Motala ordnas gruppresor till hans ashram i södra Indien. I Sökaren (nr 2, 1983) gav Anastina Vrethammar en troendes version om Sai Baba:

"Det första mötet med Sai Baba blev för mig ett inre jordskred. En enda blick från Honom förändrade hela mitt liv, mitt sätt att tänka, reagera, se på mig själv och andra. För mig är han Gud eller som han själv sagt: 'Jag är den kosmiske Jesus'... Jesus levde för 2000 år sedan - idag lever Baba mitt ibland oss. Vi är sannerligen privilegierade."

Till Sai Babas främsta övertygelsemedel hör hans förmåga att ur ingenting "skapa" klockor (främst av märket Seiko), förvandla vatten till bensin och skaka fram helig aska (vibhuti) ur intet. I Sökaren nr 10, 1982, berättar två parapsykologer, Karlis Osis och Erlendur Haraldsson, om sina erfarenheter med Baba. De berättar om några nummer (förlåt, underverk) som Baba utförde. Bl a trollade (förlåt, skapade) han fram en guldring ur handflatan och fick långt senare en emaljbild att försvinna från ringen.

Osis och Haraldsson berättar vidare: "Senare diskuterade vi det inträffade med en yrkesillusionist, Doug Henning, som inte ansåg att det kunde ha skett med hjälp av de konstter han behärskade. Vi kunde undersöka två klädesplagg som Baba haft på sig. De var inte försedda med några fickor, snören eller annat som kunnat hjälpa en illusionist."

Vad hade de väntat sig? Snören och extrafickor enligt anvisningarna i "Enkelt trolleri för nybörjare"? En skicklig illusionist behöver inget av detta för att trolla fram Seikoklockor, aska eller guldringar. De enda hjälpmedel han behöver utöver sin fingerfärdighet är Seikoklockor, aska och guldringar.

Doug Henning, som Osis och Haraldsson hänvisar till, är visserligen yrkesillusionist men känd bland kollegerna för att vara en ovanligt lättlurad sådan. Han har t ex fallit för idéerna inom TM om att man med meditationsteknik kan lära sig att sväva i luften i strid med tyngdkraften (levitera). I tid-

skriften New Realities påstår han att han själv lyckats stiga upp en knapp meter i luften, men sedan föll. Lyckas han upprepa det i ett välkontrollerat försök lovar jag att tro på hans försäkran att Sai Babas Seikoklockor tillkommer på övernaturlig väg!

Mera typisk för sin yrkeskår är trollkarlen Ulf Mörling (El Globo), som Lars Westman interjuvade i Vi nr 10, 1983.

"Ulf har sett hur Sai Baba trollat i sitt tempel: plockat fram klockor ur luften, förvandlat småsten till diamanter, och så vidare.

- Det är standardnummer i branschen, fast bra utfört. Det tokiga är att en massa människor tror att Sai Baba är en gud. Där går gränsen, säger Ulf."

Sven Ove Hansson

## I N T R E S S A N T A A R T I K L A R

Skeptical Inquirer, vol VII, no 4. Som vanligt är SI fylld av intressanta och tankeväckande artiklar. Huvudattraktionen den här gången är nog James Randis redovisning för projekt alfa (se nedan). Kenneth Feder bidrar med en artikel om pseudovetenskap på antropologins område, närmare bestämt om Jeffrey Goodmans försök att bevisa att människan uppstod inom nuvarande USAs gränser och inte i Afrika. Eugene Emery avslöjar en film som påstås visa en äkta UFO.

Bland recensionerna märks en "försenad" recension av en bok utgiven 1975. Eftersom boken består av profetior för åren 1975-1981 är det alls ingen nackdel att recensenten tagit sig god tid.

Bland notiserna finns bland annat en liten redovisning om Vetenskap och Folkbildnings verksamhet. Fr o m detta nummer finns vi också med i adresslistan, under rubriken "International Committees".

SOH