

Pressklipp

Tänk efter själv

I höstas sändes i TV ett program där astrologen Monica Hortell försökte tyda kändisars liv och känslor utifrån stjärnorna.

Närkontakt hette programmet och dess producent Catrin Jacobs utnämndes till Årets Förvillare 1993. Monica Hortell kallar sitt sätt att arbeta med planeter och stjärnbilder psykologisk astrologi, enligt Uppsala Demokraten 26 nov, 1993). "Naturligtvis möter hon människor som inte alls tror på det hon sysslar med. Det finns till och med en förening, vars syfte är att bekämpa allt vad astrologi heter", skriver UD och fortsätter: "Monica anser att den fientliga inställningen till kvalificerad astrologi bottnar i någon form av rädsla för det man inte känner till och förstår.

– Om människor får självinblicker och börjar tänka själva vet man inte var det slutar."

Kanske har vi nått en framgång när astrologerna börjar använda skeptikernas uppmaning till folk att tänka efter själva. Hur ska det sluta för astrologin?

Prisad chef

Att tänka efter själv räcker tydligen inte för kvinnan som fick Svensk industriförenings pris som mest förtjänta medlem. Inger Magnusson driver en mekanisk verkstad och affärerna går bra. Denna förebild för företagare

smyckar sig i briljantringar, kör svart turboladdad cabriolet och stämmer av alla beslut i förväg mot astrologernas förutsägelser, berättar Dagens Nyheter.

Astrologin debatterad

Vad astrologi egentligen är har debatterats på Dagens Nyheter insändarsida i början av året. Anna Granberg, själv astrolog, beklagade sig (7/1) över påvens tilltag att bannlysa astrologi i alla katolska länder från 1 januari i år. Astrologi anses vara avgudadyrkan och kan leda in människan på Satans vägar. Men Granberg menar att det faktum att "denna mångtusenåriga kunskapstradition" har överlevt genom alla historiska epoker visar att astrologerna inte kan ha fel. Dessutom hänvisar hon till "ett flertal vetenskapliga studier" som ska stödja astrologins grundteser. Anna Granberg tycker att påven borde ha satt sig in lite mer i ämnet innan han bannlyste astrologin.

Några dagar senare (12/1) får hon svar från professor Allvar Ellegård, en av föreningens medlemmar. Han skriver att Anna Granberg knappast kommer att ha någon framgång gentemot påven. Astrologin har inte något större stöd i Bibeln och "varken judar eller kristna kunde (eller kan) acceptera att stjärnorna stod över Gud." Inte heller har astrologin något stöd i vetenskapen. Alla vetenskapligt kontrollerade undersökningar visar att horoskopet, hur väl de än är gjorda, inte visar bättre

överensstämmelse med utfallet än slumpen.

På samma sida beskriver astronomidocenten Aage Sandqvist hur stjärnhimmeln har förändrat utseende sedan stjärnbilderna definierades för ca 2000 år sedan. Sedan dess har jordens axel rört sig och därmed har stjärnbilderna förskjutits ca 30 grader. Det kommer att dröja 24 000 år tills zodiakens tecken sammanfaller med stjärnbilderna igen, så som de gjorde då för 2000 år sedan.

Debatten fortsätter fram till 26/1 och mitt intryck när jag läser igenom klippen är att detta är ett effektivt sätt att i en bred målgrupp diskutera frågor som föreningen arbetar med. Genom insändare kan vi bemöta argumenten och sprida folkbildning om exempelvis astrologins ovetenskaplighet.

Uri Geller – igen!

"Nej, Uri Geller är ingen bluff!", skriver veckotidningen Hemmets Journal i en stor artikel om "den världskände magikern". Här serveras den klassiska historien om den skeptiska reportern, som ändrar uppfattning när hon med egna ögon och öron upplevt Den Store Mästarens krafter. "Han såg mig i ögonen och avslöjade vad som stod på mitt hemliga papper!"

"Efter att ha skapat stora rubriker och debatter över hela världen under några års tid försvann Uri Geller från rampljuset. Vart tog han vägen och vad sysslar han med idag?" frågar sig reportern

Internationellt

inledningsvis. Hon finner miljonären Uri Geller på sin herrgård i England. Pengar tjänar han fortfarande. Varje vecka skriver han en spalt om hälsa och healing i dagstidningen Daily Star. Han har nyligen släppt en träningsvideo och nu planerar han att storta sin egen kosmetikakedja. Vad Hemmets Journal däremot inte får svar på är varför han försvann så hastigt från världsscenen. Folkvetts läsare vet. Uri Geller blev skändligen avslöjad som en visserligen skicklig men dock illusionist av James Randi i början av 80-talet. Alla tricks vi såg honom utföra i TV-rutan var just trollerikonster, och hade ingenting med övernaturliga krafter att göra.

Anna Schytt

Astrologi

Programmet Nordic Shopping i kabel-TV-kanalen Nordic Channel innehöll sommaren 1992 reklam för en bok om horoskop. Delar av inslaget var inspelat vid det astronomiska observatoriet i Uppsala. Observatoriet protesterade och sände ut ett pressmeddelande där man framhöll att inslaget var kränkande för forskarna. Astrologi har ingenting att göra med astronomi, framhöll man.

Protesten fick till resultat att sekvensen från observatoriet klipptes bort från reklaminslaget. (Universen nr 7/92)

SOH

Kreationism bland biologer

I mars 1992 genomfördes en stor undersökning av inställningen till kreationism bland biologistuderande vid australiska universitet. 4225 förstaårsstuderande fick välja mellan att förespråka en skapelse enligt kreationistisk modell, en evolution styrd av Gud och en evolution som inte styrts av Gud. 12,6 procent stödde det kreationistiska alternativet, 41,4 procent den "teistiska" evolutionen och 43,2 procent den "ateistiska evolutionen".

Det kreationistiska svarsalternativet löd: "Gud skapade människan i väsentligen den form hon har nu vid ett tillfälle för högst 10 000 år sedan".

(*The Skeptic*, Australien, nr 3, 1992)



JAG NÖJER MIG MED
ATT HA SKAPAT
12,6 % AV
STUDENTERNA

Kreationism i Kalifornien

Det kreationistiska Institute for Creation Research (ICR) i Kalifornien hör till de s k privata

universitet som har delstatligt tillstånd att ge examen ("masters degree") i naturvetenskap. Inför den gängse omprövningen av tillståndet granskades ICR år 1989 av en grupp forskare. De rapporterade om mycket allvarliga brister i utbildningen, och rekommenderade att tillståndet skulle dras in. Trots detta lät myndigheterna ICR behålla sitt tillstånd.

(*BASIS*, april 1992)

Hundhoroskop

I Paris finns en astrolog vid namn Eliane Naga som har specialiserat sig på hundhoroskop. Enligt henne blir "jungfrur" och "fiskar" tillgivna, "stenbockar" blir ansvarsfulla, "kräfter" blir bra hundar för barn, "lejon" blir bra polishundar, etc.

(*Frihet* nr 1, 1993)

Scientologerna betalar skadestånd

De finska scientologerna har gjort upp i godo med en anhängare som krävde ett skadestånd på en halv miljon mark i Helsingfors rådstuvurätt. I uppgörelsen ingår att parterna håller skadeståndsbeloppet hemligt. Kärandens advokat, Teemu Paasikoski, som har haft flera liknande fall, berättar: "Vi har alltid gjort upp i godo. Scientologerna vill ha det så. De försöker till varje pris undvika ett prejudikat i Högsta Domstolen. Hittills har de lyckats." (*Hufvudstadsbladet* 30/9 1992)