

Ur arkivet

”Det är inte omöjligt att vissa dinosaurier verkligen var varmblodiga, menar Ostrom. Men Bakkers många ’omåttliga påståenden har så minskat hans vetenskapliga trovärdighet att många paleontologer och andra vetenskapsmän har slutat att ta honom på allvar – vilket är beklagligt, eftersom han ständigt för fram nya idéer som sätter fart på dinosauriedebatten.’” Professorn i geologi John Ostrom beklagar sin elev Robert T. Bakkers stundtals slarviga stil, som till exempel i den nya boken *The Dinosaur Heresies* vari den varmblodiga hypotesen framhålls. Om idén var ”kättersk” på den tiden kan diskuteras, men idag är den allmänt accepterad. (Folkvett 2/1987)



Velociraptor mongoliensis

När Gunnar Rosell utnämndes till Årets folkbildare 1989 uppmärksammades detta med ett mittuppslag i Aftonbladet. Det hade kanske att göra med att han arbetade som medicinreporter på samma tidning. Året innan hade Amelia Adamo inte fått något mittuppslag; hon blev utnämnd till Årets förvillare 1988 efter sina insatser i just Aftonbladet. (Folkvett 1/1990)

”Versioner av historien spreds över hela världen (se Dan Larhammars artikel i *Folkvett* 3-4/1996), men ingen tycks ha noterat att tidningen några månader senare publicerade en notis och erkände att hela historien var ett påhitt för att höja upplagan. Lamont planerar att skriva en bok i ämnet.” Det berömda indiska reptricket var en anka från första början. Peter Lamonts bok *The Rise of the Indian Rope Trick* kom ut 2005 och rekommenderas. (Folkvett 1/2002)

