

# *Göteborgsk spåralogi*

**Peter Olausson** anpassar en modern pseudovetenskap till lokala förhållanden. Texten har tidigare publicerats i Göteborgs-Posten den 23 november 2016.

ASTROLOGIN HAR utvecklats under tusentals år och är fortfarande värdelös. Kanske det beror på att planeterna är så långt bort? Tänk om man bytte ut dem mot ting som ligger betydligt närmare, och som därmed påverkar oss mycket mer? Och som likt planeterna kretsar i åtminstone någorlunda bestämda och regelbundna banor?

I Göteborg har vi ett passande system: Spårvagnar!

Om du vet när du är född, helst på sekunden, så kan man ta reda på exakt var de olika spårvagnarna befann sig just då. Sedan ställer man upp ett spåraskop och börjar utläsa saker och ting.

3:an vid Valand ger konstnärliga och kreativa talanger. 9:an vid Stenaterminalen skapar resenärer, och den krigiskt röda 5:an vid Börsen aggressiva ledare som militärer, börschefer och kommunpolitiker. Där står 1:ans vagn, vit

som en läkarrock, vid Östra sjukhuset ... Men att den inte passerar utan väntar på avgång innebär att de medicinska influenserna är mer trevande än säkra. Kanske en alternativmedicinare föds i just det ögonblicket? Den varmt orangea 6:an, med längst sträckning och flest hållplatser av alla linjer, är uppenbarligen en viktig vagn. ”Jag är född i Korsvägen! Är du en Järntorgare?” — se där en raggingsreplik så god som någon, som om inte annat tyder på ett öppet sinne. Jo, för den som är född med 6:an i Korsvägen är vidsynt, tolerant, energisk och sorglös, medan den som är född i Järntorget är barnkär, omtänksam, lättsårad och osjälvständig.

En annan aspekt är vagnarnas positioner i förhållande till varandra. När vagnar möts kan de förstärka eller motverka varandra, vilket som passar spåralogen bäst.

För att imponera på dig utsmyckar jag spåraskopet med vackra fraser om de hemlighetsfulla krafter som utgår från olika spårvagnar. Men om du ändå inte blir övertygad, så har jag i bakfickan många olika bortförklaringar som jag har lärt mig av astrologerna. Den bästa lyder så här: Spårvagnarna bestämmer inte ditt öde – de talar bara om dina förutsättningar och så beror det på dig själv om du vill förverkliga dem och leva i harmoni med kosmos ...

Spåralogin lanserades 1991 av Nils Mustelin, i det med spårvagnar välsignade Helsingfors. En bortförklaring han inte tog upp är när spårvagnarna av en eller annan anledning inte rör sig enligt tidtabellen. Måhända sådant är sällsynt i republikens huvudstad; i Göteborg lär det, enligt hörsägen, inträffa då och då, vilket ger våra lokala spå-



*Vad säger 11:an till Bergsjön om din framtid?*

raloger möjlighet att förklara att det som såg ut som ett spåralogiskt fel i själva verket berodde på att 7:an fick ett stopp vid Gamlestadstorget.

Det bästa av allt? Den göteborgska spåralogin är *garanterat minst lika bra* som astrologin. Trots att den tänktes ut på en kafferast. ☞